



## Vakantieweek Stichting Bijzondere Vakantie Staphorst 2023

Ook dit jaar zijn we weer een weekje op vakantie geweest in Elsloo. Met maanden voorbereiding; welke gasten in de gemeente Staphorst gaan mee en welke activiteiten zullen we dit jaar gaan doen? Op maandag 8 mei reden we met 21 gasten en 6 vrijwilligers in 3 bussen en 1 materialen bus, op weg naar het zorghotel in Elsloo. Het zorghotel waar alle zorg faciliteiten aanwezig waren. Daar wachtten 2 vrijwilligers ons op met koffie en een Staphorster rolletje (aangeboden door Ubak, Staphorst).

Het was mooi weer. Dus lekker op het terras genieten en kijken naar de omgeving. Wat een rust, de vogels fluiten ons toe. Daarna een groepsfoto maken en het hotel bekijken. De koffers werden door de vrijwilligers naar de kamers gebracht en (als de gast dit wilde) werd het een en ander in de kast opgehangen. De andere dagen was er volop vermaak, o.a. dinsdagmorgen Gym op muziek. Iedereen genoot ervan. In de avond was er de Bingo. Er werd een verhaal voorgelezen met nummers. De nummers correspondeerden met het bingoplaatje dat iedereen voor zich had. Het was weer heel gezellig. Woensdagmiddag naar Wolvega; effen lekker winkelen en koffie met gebak kan niet ontbreken. In de avond kwam een super gezellig gezelschap: de Dickinger Geuzen uit de Wijk. Zij kwamen ons vermaken met muziek/entertainment. De rollator kon bijna gemist worden, er werd gedanst en polonaise hoorde erbij; iedereen genoot. Donderdagmiddag gingen we naar Vledder naar het Zeemuseum Miramar. Daar werd door de stichting 2x koffie met gebak aangeboden. Er werd uitgelegd hoe dit museum is ontstaan en daarna werd een rondleiding gegeven.

Ook kregen we een workshop windlichtje maken. Iedereen vond het erg leuk en dit is voor herhaling vatbaar. Vrijdag in de middag werd er een knutselmiddag gehouden. Dit jaar was het thema een KEI leuke vakantie. De gasten mochten een kei beschilderen naar eigen idee. Er kwamen heel mooie creaties voorbij. Het was prachtig weer. Dus gingen de vrijwilligers met de gasten een rondje van 3 km lopen. Het was een mooie optocht van rolstoelen en rollators. Weer bij het hotel aangekomen, werd het tijd voor een drankje. Tegen 17.00 uur stak een vrijwilliger de BBQ aan en daarna hebben we genoten van de BBQ. "Heerlijk, dat krijgen we bijna nooit thuis of in het verpleeghuis" zei een van de gasten. In de avond gingen de vrijwilligers een lied zingen van Theo Maassen. Gekleed met een grappige sjaal en hoedje op zongen zij het lied: ik voel me Kei goed. De gasten hebben hier heerlijk om gelachen. Zaterdagmorgen, 13 mei was iedereen al vroeg aan het ontbijt, want om 10.00 uur moesten we weer de bussen in richting Staphorst.

De gasten waren vol lof over deze geweldige vakantieweek met al die zorg en begeleiding van de fijne vrijwilligers.

Vrijwilligers bedankt voor jullie inzet ! Super! Engelen... ze bestaan, dat heb ik in deze week gezien. TOP!

Wij willen ook de Nachtvolleybal, waar wij ieder jaar een Supercheque van krijgen, hartelijk danken. Zonder deze sponsoring zouden we niet met vakantie kunnen.

Ook alle kleinere sponsoren (zie onze site) bedankt voor uw bijdrage.

Vele mensen zijn erg blij gemaakt.

Stichting Bijzondere Vakantie Staphorst.

[www.sbvstaphorst.nl](http://www.sbvstaphorst.nl)

PS: Denkt u volgend jaar, hier wil ik meer van weten, bel of mail ons.